



Datum: 2 december 2013

Aan: Alle ouders

Betreft: De komst van Sinterklaas

Beste ouders,

Wij zijn erg blij u te kunnen meedelen dat er ook dit jaar 'geen stoute kinderen zijn'! Op **vrijdag 6 december** zullen we dus de Sint kunnen opwachten aan het Albertkanaal. Omdat wij tijdig onze plaatsen moeten kunnen innemen langs de kant van het kanaal moeten we om 8u30 aan de school kunnen vertrekken. Wij verwachten dus alle kleuters van de klas van juf Helga, juf Natasja (a.i. voor juf Ines), juf Daniëlle, juf Ann en juf Lutgart alsook alle leerlingen van de lagere school om **8u25** op school.

De peuters van de klas van juf Annemie en de kleuters uit de klassen van juf Lieve en juf Christel zullen deze dag op en top beleven op school. Zij hoeven dus niet vroeger naar school te komen en zullen samen met de juf de komst van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten voorbereiden in de klas. Uiteraard kan u er voor kiezen om zelf met uw kind naar de aankomst van de Sint te gaan kijken. U kan uw kind dan daarna tot in de klas brengen.

Hoe zal deze dag verlopen?

8u25	Kleuters K4, K5, K6, K7 en leerlingen LS zijn op school
8u30	Gekleed met een fluohesje en onder politiebegeleiding wandelen we samen naar het kanaal. Kleuters van K4 en K5 nemen plaats op de kar achter de tractor.
9u00	Feestelijke aankomst van de Sint en zijn Zwarte Pieten.
9u30	Na dit feestelijk onthaal vertrekken we terug richting school. Kleuters van K4 en K5 nemen opnieuw plaats op de kar achter de tractor.
10u30-11u15	In de kleuterzaal wachten de peuters, kleuters en de leerlingen t.e.m. het derde leerjaar de Sint en de Zwarte Pieten op. De kinderen hebben allerlei leuke dingen voorbereid zodat het een echt feest wordt!
11u15-11u55	We maken er een even groot feest van met de leerlingen van het vierde t.e.m. het zesde leerjaar.

Wij doen ons best om de vooropgestelde tijden na te streven. Indien het toch iets langer zou duren, vragen wij hiervoor begrip. De poort zal geopend worden van zodra de festiviteiten in de kleuterzaal zijn afgerond.

Bij het kanaal:

Bij aankomst aan het kanaal staan er reeds nadarhekken klaar zodat al onze kinderen een goed plekje krijgen om te genieten van het spektakel. **Mogen we vragen dat alle ouders achter de nadarvakken blijven!** De Sint zal zeker ook daar langskomen om de kleinere kinderen te begroeten.

Op deze manier hopen we er een onvergetelijke dag van te maken. Daarbij heel veel dank aan alle mensen die meewerken om deze dag vorm te geven. Laat de vreugde bij de kinderen een woord van dank zijn voor hun inzet!

Het schoolteam