

Beste ouders,



Via deze weg zouden we jullie willen informeren over onze voorbije en komende activiteiten. Zoals jullie wellicht weten zijn de activiteiten die we dit jaar doen grotendeels ten voordele van de aankoop van nieuw reftermeubilair.

Vorbije activiteiten:

Schoolkalender:

Begin september werden er klasfoto's genomen om alle kinderen op onze schoolkalender te kunnen laten schitteren. Er werden maar liefst 240 kalenders verkocht. Bedankt voor jullie steun!

Schoolfuif:

Op vrijdag 28 september was het weer zover: onze schoolfuif @ De Schuur. We mochten vele feestvierders ontvangen voor een leuke, swingende avond. Daarnaast kochten ook veel ouders de kaarten als steunkaart. In totaal werden er 242 kaarten verkocht. Een recordaantal! Super leuk om zoveel steun te ontvangen.

Noteer alvast **vrijdag 11 oktober 2019** in jullie agenda voor de volgende editie!

Grootouderweek:

Op 24 oktober nodigden de kleuters hun grootouders uit voor een festival waar ze allemaal straalden. Wij als oudercomité zorgden voor koffie en thee. We verkochten ook opnieuwe zakjes en mandjes chocolade. 55kg (!) vloog de deur uit. Smullen maar! Bedankt aan de helpende handen.

Wijnproefavond/wijnverkoop:

Onze wijnverkoop is ondertussen al een traditie geworden. Op onze wijnproefavond lieten we jullie kennismaken met een nieuw assortiment wijnen van Taste - New World Wines. Natuurlijk mocht daar de koffie van Blend And Sale niet ontbreken om de avond af te sluiten.

We verkochten 551 flessen wijn en 28 pakken koffie. Wat minder dan vorig jaar.

Heb je wijn en/of koffie gekocht, laat ons weten wat je ervan vond via oudercomite@st-lucia.be of via onze FB pagina. Zo proberen we elke keer een mooie samenstelling te vinden waar ieder zijn goesting in kan vinden.

Sint:

Op vrijdag 30 november was het zover. De kinderen keken er vol verwachting naar uit. Uiteraard waren wij ook aanwezig en konden we de Sint helpen om de cadeaus voor de kinderen naar school te brengen. De Sint bracht een mooie set Amuroll zodat de kinderen zich kunnen uitleven op de speelplaats.



Kerstdrink:

Hot-dogs, jenever, glühwein, pannenkoeken, een gezellig vuur ... Wat heb je nog meer nodig op een gezellige kerstdrink? Dit blijft een jaarlijks gezellig samenkomen waar iedereen zich bij het vuur kan zetten om wat gezellig te keuvelen met andere ouders. De aantallen die hier verbruikt werden, zullen we jullie besparen , maar we hebben een mooi bedrag bij elkaar om verder te sparen voor het reftermeubilair. Bedankt!

Komende activiteiten:

Carnaval:

Ook dit jaar kan carnaval niet ontbreken. Wij zorgen ervoor dat de kinderen een lekkere pannenkoek en een drankje krijgen die dag. Maar dat kunnen we niet alleen! Jullie zullen nog een oproepbrief meekrijgen waarbij we helpende handen zoeken en mama's/papa's/oma's/opa's/... die pannenkoeken willen bakken. Wordt vervolgd...

Tekenfund:

Een nieuw en éénmalig initiatief waarbij we de laatste spurt trekken naar de aankoop van nieuw reftermateriaal. De leerkrachten zijn al aan de slag gegaan zodat elk kind een mooie tekening kan maken. Die tekening kan dan via een persoonlijke webshop besteld worden, gedrukt op een mok, placemat, wenskaart etc. Er zijn veel mogelijkheden. Voor ieder wat wils. Jullie krijgen begin februari meer informatie mee en de webshop zal in de loop van maart ook online komen. Jullie kunnen alvast een kijkje nemen op <https://www.tekenfund.be/>

Schoolfeest:

Op **zaterdag 11 mei** is het schoolfeest er weer. Wij nemen een aantal spelletjes voor onze rekening en zorgen voor de aankoop van de prijzen in het prijzenkraam waar we elk jaar weer mogen genieten van lachende gezichten en twijfelende blikken (kies ik nu dit of dat?) We hopen dit jaar ook op jullie helpende handen te mogen rekenen. Alle hulp is welkom! Hier hebben we altijd handen tekort.

Eindejaarsrecepties:

Op donderdag 27 juni zijn er dan de eindejaarsrecepties. Eerst de receptie voor de kinderen en de ouders van de laatste kleuterklas. Zij nemen afscheid van hun kleutertijd. Daarna volgt de receptie voor onze oudsten. Zij nemen afscheid van Sint-Lucia. Wij zorgen voor de drankjes en wat versnapperingen.

Zo zijn jullie weer helemaal mee.

Heb je een leuk idee of vraag, spreek ons aan, of laat het ons weten: oudercomite@st-lucia.be

Tot op één van de volgende activiteiten.

Like ons op Facebook om geen info te missen.

www.facebook.com/oudercomitesintlucia